



**עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה**

ט' שבט, תשע"ט
15 ינואר, 2019

**פרוטוקול ועדת שמות
מיום שני, ח' בשבט תשע"ט, 14/1/19**

משתתפים:

מר יהודה דנינו	- יו"ר הוועדה
גבי לינה שרון	- חברת ועדה
מר שחר סימנה	- חבר ועדה
מר אלי מזוז	- חבר ועדה
מר דוד שטרית	- מנכ"ל העירייה
גבי יעל יצחק פור	- מזכירות העירייה

על סדר היום:

1. מתן שם לביה"ס התיכון החדש שבשכונת נאות רבין (שכונה ירוקה).
מוצע: קריית החינוך ע"ש יצחק נבון.
2. מתן שם לרחוב בשכונת נאות שמיר.
מוצע: עוזי חיטמן (במקום יצחק נבון)
3. מתן שם לכיכר ברחוב שבזי-אבוחצירה.
מוצע: כיכר נספי סודן.
4. מתן שם לכיכר ברחוב שבזי-בוכריס.
מוצע: כיכר להנצחת קורבנות הטרור.

יו"ר הוועדה, יהודה דנינו: בפתח הישיבה הראשונה של ועדת שמות, מברך את חברי הוועדה ומאחל לכולנו עבודה פוריה ושיתוף פעולה.
על סדר היום ארבעה נושאים. הוועדה תדון בהמלצות ראש העיר למתן שמות. תקציר לגבי השמות המוצעים לכל אחד מהנושאים הועבר לחברי הוועדה טרם הישיבה.

1. כיכר ברח' שבזי-בוכריס: מוצע "כיכר להנצחת קרבנות הטרור ונפגעי פעולות איבה".

מדינת ישראל, מאז הקמתה ואף קודם לכן, ידעה פיגועי טרור ולצערנו, מתמודדת עימם עד עצם היום הזה. גלי הטרור במשך שנים מתאפיינים בפעולות שונות. החל מחטיפת מטוס בשנות ה-70, טבח הספורטאים במינכן, אינתיפאדות, פיגועי התאבדות, ירי קסאמים ועוד.

עיריית יבנה, בראשות מר צבי גוב ארי, שמה לנגד עיניה להנציח קורבנות רבים אלה ולהתייחד עם זכרם. על כן מוצע לקרוא לכיכר שבזי בוכריס ע"ש קורבנות הטרור ונפגעי פעולות האיבה.



עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה

לינה שרון: נושא הנצחת קרבנות הטרור עלה בישיבת המועצה האחרונה ע"י חבר המועצה רועי גבאי יו"ר הוועדה. לדעתי, נכון יותר לתת לוועדה להנצחת קרבנות לעשות את עבודתה ולהביא את המלצתה לאישור מועצת העיר.

יהודה דנינו: טענה זו הועלתה בשיחתי עם רועי גבאי והובהר לו כי הנצחת כלל קרבנות הטרור אינה סותרת או מיינתרת את עבודת הוועדה להנצחת קרבנות טרור, אשר תפקידה להמליץ על דרכי הנצחת קרבנות טרור ונפגעי טרור של העיר יבנה בלבד.

החלטה מס' 1:

הוחלט פה אחד לקרוא לכיכר ברח' שבזי-בוכריס "כיכר להנצחת קרבנות הטרור ונפגעי פעולות איבה".
תמיכת גב' לינה שרון בהחלטה הינה בכפוף להמלצת הוועדה להנצחת קרבנות טרור.

2. כיכר ברחוב שבזי-אבוחצירה: מוצע "כיכר נספי סודן".

יהודה דנינו: יהודי אתיופיה עלו ארצה החל משלהי שנות השבעים במספר מבצעי עליה שהובילה מדינת ישראל. לצד העליה המבורכת, אל לנו לשכוח את הנספים הרבים, חלקם במחנות בסודן וחלקם בדרכם לארץ במסלול הררי ומדברי, מרעב, צמא ומחלות. הערכה היא שיהודי אתיופיה הנספים בסודן הם כ 4000 איש, גברים נשים וילדים. כאן המקום להזכיר את אביה הרוחני ומייסד תנועת ש"ס מרן הראשל"צ הר' עובדיה יוסף זצוק"ל שכבר בשנת 1974 שלח את פסיקתו הרמה לוועדה הממשלתית בדבר יהדותם של יהודי אתיופיה שסללה את הדרך להעלותם לישראל. (תשובתו מובאת בסיפרו שו"ת יביע אומר, ח"ח חאה"ע סי' י"א) אומץ ליבם ואהבתם לא"י מחייבת אותנו כחברה להנציח את זכרם. על כן מוצע לקרוא לכיכר שבזי-אבוחצירה: **"כיכר להנצחת יהודי אתיופיה שנספו בסודן".**

שחר סימנה: כבן העדה האתיופית, שהיה בסודן וחווה את הקשיים איתם התמודדו עולי אתיופיה, אני תמיד שואף להנציח את זכרם. אני מודה לחברי הוועדה על תמיכתם בהנצחת הנספים. ההחלטה בוודאי תעלה את מורל בני העדה האתיופית.

החלטה מס' 2:

הוחלט פה אחד לקרוא לכיכר ברח' שבזי-אבוחצירה "כיכר להנצחת עולי אתיופיה שנספו בסודן".

3. ביה"ס התיכון החדש שבשכונת נאות רבין (שכונה ירוקה)- מוצע קריית החינוך ע"ש יצחק נבון.

יהודה דנינו: יצחק נבון ז"ל היה נשיאה החמישי של מדינת ישראל. הוא שימש במשך שנים ארוכות גם כשר בממשלות ישראל וחבר כנסת. היה סופר, מחזאי ואיש חינוך. הנשיא נבון היווה דמות מופת אשר פעל רבות בתחום החינוך לקידום ערכי הדמוקרטיה והדו-קיום.



**עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה**

דוד שטרית : בתחילה הוחלט להנציח את יצחק נבון בשם רחוב בשכונת נאות שמיר. כשנעשתה פנייה למשפחה לקבל את הסכמתה כנדרש בחוק, נמסר על ידה כי פועלו הרב של הנשיא היה בעיקר בתחום החינוך, לכן ראוי כי יונצח במבנה חינוכי. קריית החינוך היא בהחלט מבנה ראוי להנצחתו.

החלטה מס' 3:

הוחלט פה אחד לקרוא לביה"ס התיכון החדש שבשכונת נאות רבין (שכונה ירוקה) קריית החינוך ע"ש יצחק נבון.

4. מתן שם לרחוב בשכונת נאות שמיר – מוצע רחוב עוזי חיטמן (במקום יצחק נבון)

יהודה דנינו: עוזי חיטמן היה זמר, מלחין, פזמונאי ויוצר פורה בעל מנעד רחב של שירים. החל משירי ארץ ישראל, מוזיקה מזרחית, מוזיקת פופ, שירי ילדים, מוזיקה חסידית וכו'. חיטמן שיתף פעולה עם אמנים מסגנונות רבים. בשנת 2001 קיבל את פרס "נוצת הזהב" של אקו"ם על מפעל חיים - מלחין בזמר העברי. ועדת הפרס נימקה את החלטתה בעובדה שחיטמן הלחין למעלה מ-600 שירים, וסגנונו הייחודי מגשר בין מזרח למערב, בין דתיים לחילוניים ובין ילדים למבוגרים. חיטמן דגל בסובלנות ושיתף פעולה עם כל המגזרים בישראל. ועל כך הוא בהחלט ראוי שיקרא רחוב על שמו בשכונת המשוררים והסופרים – נאות שמיר.

החלטה מס' 4:

הוחלט פה אחד לקרוא רחוב בשכונת נאות שמיר ע"ש עוזי חיטמן.

רשמה : יעל יצחק פור

העתק:

ראש העיר – מר צבי גוב-ארי
חברי הוועדה